

9.02x16.59	1	30	עמוד	מצב הרוח	17/02/2017	57300690-0
חיים מאירוביץ' - בעלי קבוצת מאירוביץ' גנו - 14740						

אנשים טובים באמצע הדרך ענהאל שמואלי



חיים של שמחה ומשמעות

לעתים שגרת חיינו שוחקת אותנו. אנחנו עובדים מדי יום על מנת להתקיים ולפרנס את משפחתנו בכבוד, כשחלקנו עושים זאת בהנאה רבה ואחרים בפחות הנאה. אך אין ספק שרוב שעות היום שלנו מתרכזות בלהביא פרנסה הביתה. לעיתים אנחנו זקוקים ומחפשים לעשות משהו מעבר לזה, שייתן לנו להרגיש משמעות, להוסיף משהו לחיינו מלבד מה שאנו עוסקים בו בחיי היום-יום.

חיים מאירוביץ', יזם ומנכ"ל מאירוביץ'-גלנור, אב לארבעה ילדים וסב לשני נכדים, משמש גם כחבר הנהלת איגוד הקבלנים. הוא מנהל אורח חיים לחוץ ותובעני, ומשום כך הרגיש צורך לעשות משהו אחר נוסף שייתן משמעות לחיים. בשל היותו אדם מאמין, אופטימי ומצחיק מטבעו, הוא חשב שתחום הליצנות הרפואית עשוי לעניין אותו.

תפקיד הליצן הרפואי להביא לכך שהחולה יתגבר על כאבים בעזרת הצחוק. הוכח מדעית ומעל לכל ספק שהצחוק והשמחה מפרשים אנדורפינים, שהם חלק בלתי נפרד מהמערכת החיסונית ומתהליך ההחלמה.

הידיעה שהוא יוכל בעזרת הצחוק לעזור לאחרים גרמה לו להחליט ללמוד ליצנות רפואית. בסיום הלימודים הוא החל להופיע בבתי חולים ובבתי אבות, בהתנדבות מלאה. חיים מופיע מידי שבוע בפני ילדים חולי סרטן בבתי החולים שניידר ואיכילוב. הוא מלווה אותם ברגעים קשים ועצובים ומשתדל להפוך אותם לשמחים עד כמה שניתן. בנוסף הוא מופיע בפני קשישים ומפחית מהם מעט מהבדידות. לדבריו, הליצנות הרפואית, ללא ספק, השפיעה עליו בעבודתו כאדם. בעיקר בכך שהיא הכניסה פרופורציות נכונות ואמיתיות של מה באמת חשוב לחיים.

חיים ישמח להגיע ולשמח את מי שזקוק לו. ליצירת קשר ופרטים נוספים ניתן לפנות לחיים מאירוביץ' בפייסבוק.

יש לכם יוזמה מבורכת? רוצים שאספר עליה?
מוזמנים לכתוב לי: anael84@walla.com